

# OPTIMISTISCHE VERSIE VAN VOORUITGANG



**AUTEUR** Rutger Bregman  
**UITGEVER** de Correspondent  
**PRIJS** € 18,-  
**PAGINA'S** 255  
**ISBN** 978 90 822 5630 7

## Gratis geld voor iedereen

Veel kans dat je al van Rutger Bregman hebt gehoord. Al was het maar omdat hij als piepjonge historicus (26 jaar!) al aan zijn derde boek toe is en de media er telkens ruim aandacht aan besteden. In 2012 verscheen *Met de kennis van toen*, in 2013 *De geschiedenis van de vooruitgang* en dan nu *Gratis geld voor iedereen*. Bovendien is hij vast journalist voor het online nieuwsmedium de Correspondent, tevens uitgever van dit boek.

Op zijn vorige boeken kreeg Bregman veel lof, onder meer de Liberales-prijs voor het beste Nederlandstalige non-fictie boek van het jaar 2013. Maar ook soms rake kritiek, als zou hij vooral de echo zijn van de meningen om hem heen. Dat is wel enigszins herkenbaar in dit boek. Op plaatsen waar je het oorspronkelijke werk kent waarop Bregman zich baseert, merk je de wat onzorgvuldige bronverwijzing. Het doet onterecht de indruk ontstaan alsof veel van de in dit boek gebruikte ideeën origineel werk zijn van Bregman.

Spijtig, want alleen al de manier waarop hij al dat elders aangereikte materiaal selecteert, combineert, verdiept en samensmelt tot een geschiedenis van de toekomst, en dat bovendien nog eens in een heerlijk frisse en toegankelijke taal opschrijft, kan niet anders dan veel wetenschappers en journalisten jaloers maken.

In dit nieuwe boek gaat Bregman op zoek naar nieuwe, uitdagende utopieën.

We hebben het in vergelijking met het verleden bijzonder goed nu. Vele utopieën van vroeger zijn werkelijkheid geworden. Maar daarom moeten we niet stoppen met dromen over een nog betere toekomst; we moeten niet berusten in een 'einde van de geschiedenis'. Er is nog plaats voor nieuwe utopieën! Dat alleen al is een uitdagend en creatief perspectief van Bregman, zeker in een Nederland dat eigenlijk al jaren beleidswijzigingen doorvoert op basis van pessimisme ('we kunnen de AWBZ niet meer betalen', ...).

In tien hoofdstukken van telkens zo'n twintig pagina's neemt Bregman ons mee van het huidige 'treurige paradijs' naar zijn utopie. Daarbij onder meer aandacht voor hoe productiviteitsstijging toelaat veel korter te gaan werken, hoe en waarom we iedereen best een basisinkomen kunnen geven, hoe we een einde kunnen maken aan armoede, hoe technologie veel huidige arbeid zal overnemen en voor de maakbaarheid van de samenleving via belastingen. Verrassende thema's die nog voor we beginnen te lezen enige 'oneensheid' oproepen, we willen het er niet mee eens zijn, we hebben de tegenargumenten al klaar. Maar telkens worden de thema's met veel overtuigingskracht gebracht.

Je hoeft je niet te laten overtuigen door Bregman, maar laat je tenminste door hem verrassen en meeslepen in een optimistisch toekomstbeeld.